

Pennenstreek van pastoor



Maatwerk.....!

Maatwerk kennen we natuurlijk vooral uit de modewereld. Maatpakken en maatschoenen passen perfect bij je. Zijn op maat gesneden. Zitten als gegoten!

In mijn werk als pastoor streef ik vooral naar maatwerk. Iedere mens en iedere situatie is immers uniek en vraagt dan ook om een unieke aanpak. Pastoraal werk is altijd maatwerk en nooit standaardwerk! Als Kerk moeten we veel meer marktgericht gaan denken. Het uitgangspunt moet niet zijn wat de Kerk allemaal wil en niet wil, maar vooral eerst kijken en luisteren naar wat de mensen willen. Waar is vraag naar? Waar is behoefte aan? En probeer daar als Kerk op in te spelen!

Vooraf ook bij het verzorgen van uitvaartdiensten. Uitvaartwerk is immers ook maatwerk! Het is belangrijk dat een uitvaartdienst waardig en respectvol is en vooral ook past bij het leven van de betreffende persoon. Bovendien moeten de nabestaanden er troost in kunnen vinden zodat ze verder kunnen met hun leven. Hierin wil ik graag als pastoor met u meedenken. Er is immers binnen de muren van een kerkgebouw veel meer mogelijk dan u wellicht denkt. Zeer zeker in onze kerken in Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen! Bij uitvaartmissen in onze kerken geven we aan de nabestaanden ruim de gelegenheid voor eigen inbreng, ideeën, muziekkeuzen en eigen teksten.

Maar het verzorgen van uitvaartdiensten beperkt zich bij mij niet tot de eigen kerkgebouwen. Mensen kiezen er tegenwoordig vaker voor om op een andere plek dan het kerkgebouw afscheid te nemen van hun dierbaren. Dat kan zijn in de aula van het crematorium, maar ook in bijvoorbeeld GaiaZoo, Mondo Verde, Parkstad Limburg Stadion, Auberge de Rousch Als u het fijn zou vinden dat ik ook op die locaties als pastoor een persoonlijke toespraak houd over uw dierbaar overleden familielid en een zegengebed uitspreek, dan doe ik dat graag voor u. Laat het mij gerust weten, maar maak het ook kenbaar aan de uitvaartondernemer die bij u thuis de uitvaartdienst komt regelen!

*Het leveren van pastoraal maatwerk is onze leuze, en die is reuze!
Het is aan u de keuze.....!!*

Een hartelijke groet van uw pastoor,

Freek Jongen

